

Manifestation ska göra Jesus till kung av kungsan

Nu ställer sig även riksdagens kristna grupp bakom arrangemanget

Riksdagens kristna grupp ställer sig bakom Jesusmanifestationen som ska gå av stapeln i maj. Arrangörerna hoppas att 25 000 svenska kristna med ursprung i olika länder ska delta i demonstrationen i centrala Stockholm.

- Om man gör en stor kristen demonstration med Jesus i centrum, då är det självklart att Riksdagens kristna grupp är med, säger riksdagsledamoten Annelie Enochson (kd). Bland kyrkorna som står bakom evenemanget finns Svenska kyrkan, Pingst FFS, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Metodistkyrkan, Katolska kyrkan och Syrisk Ortodoxa kyrkan. Många kristna konferenser Flera kristna konferenser, möten eller andra evenemang förläggs till Stockholm mellan 1-4 maj, allt för att så många som möjligt ska vara på plats när demonstrationen äger rum. Två konferenser samlar huvudsakligen svenskar eller skandinaver - Oasrörelsen och Ungdom med uppgift UMU (Youth with a Mission). Resten samlar invandrade kristna, vilka utgör ett allt viktigare inslag i den svenska kristenheten. Och just den kulturella och etniska blandningen är ett av målen med Jesusmanifestationen. - Vi vill uppmärksamma att det finns så många invandrade kristna i Sverige och så många levande kyrkor. Många fler än vad många tror, säger Stanley Sjöberg, tidigare pastor i Centrumkyrkan i Sundbyberg. - Både svenska kristna, ateister och likgiltiga ska få en aha-upplevelse. De ska tänka ojoj så många de är. Unik manifestation Engelsktalande afrikaner från åtta evangelikala kyrkor planerar en konsert med populära artister från Nigeria, Ghana och Uganda som ska mobilisera medlemmarna att delta i manifestationen. - Det här är inte en händelse vilken som helst. Så vitt jag vet är det första gången någonsin som något liknande äger rum. Det är ett tecken på att kristendom inte handlar om själviskhet utan om att vara tillsammans och tillsammans visa att man tror på en och samma Gud. Oberoende av vilket språk man talar och oberoende var man kommer ifrån. Det är ett tillfälle som Gud har gett oss att komma samman och mötas, berättar Derek Wamala, pastor i Stockholm City Community Church. Inbjudna fransktalande Edward Mampuja är pastor för fransktalande afrikaner: - Vi ska ha en stor konferens under april dit vi bjuder alla våra vänner som talar franska. Där ska vi berätta hur viktigt det är att vara med på manifestationen. När man är kristen måste man visa att man tror på Jesus Kristus. Och kanske får vi tillfälle att prata med folk på gatan. Många nationaliteter Även chilener, polacker, iranier, afghaner och araber tänker mobilisera demonstranter. Kristna mc-klubbar, hornmusikkårer och nationella körer har också lovat att delta. Före manifestationsdagen ska ett antal kyrkor be dygnet runt, under var sin vecka i åtta veckor fram till påsk. Manifestationen ska inledas med apellmöten på centrala platser i Stockholm och sammanstråla i Kungsträdgården under ledning av domprost emeritus i Svenska kyrkan, Hakon Långström. - Vi tror att det blir enorm glädje. **Hela idén bygger på att det enbart ska vara ett positivt budskap. Inga negativa uttalanden eller protester tillåts.** Alla ska känna att vi älskar och bejakar våra medmänniskor och att religionsfriheten är vårt baner, säger Stanley Sjöberg.

From: [Torsten Nenzén](mailto:Torsten.Nenzén)
To: krister.holmstrom@tronsvarld.se ; redaktionen@dagen.se ; redaktionen@varldenidag.se ; redaktion@hemmetsvan.se
Cc: hakon@radivarius.nu
Sent: Friday, January 18, 2008 1:34 AM
Subject: efterlyser Er granskning

Trons Värld, Dagen, Världen Idag, Hemmets Vän.

Hej!

Jag bifogar en pdf-fil angående försök till genuin dialog med Stanley Sjöberg och Hakon Långström.

Mitt ärende har varit att söka faktaunderlag för personligt ställningstagande angående en av Stanley Sjöberg initierad "Jesusmanifestation" i Stockholm.

Inte endast specifikt utifrån försök till kommunikation med svensk-pastorerna i detta ärende, men också allmänt utifrån ett decennium av kommunikationserfarenheter med svenska pastorer, finner jag ett mönster av bl. a. okristlig arrogans och heresi. I samtliga kontakter där Stanley Sjöberg är inblandad har kommunikationer försvårats på egendomliga sätt.

Eftersom öppenhet, transparens, och redlighet saknas inför den tilltänkta "Jesusmanifestationen" i Stockholm, och eftersom Stanley Sjöberg och Hakon Långström vägrar att besvara frågor, ber jag att någon nyhetsredaktion utreder vad exakt "Jesusmanifestationen" representerar.

Får jag be att den journalist som antar uppdraget att inhämta relevanta fakta (19 frågor) också direkt informerar mig (efter eventuell publicering).

Tack!

Med vänliga hälsningar,

Torsten Nenzén

From: [Hakon Långström](mailto:Hakon.Langstrom)
To: [Torsten Nenzén](mailto:Torsten.Nenzén)
Sent: Thursday, January 17, 2008 5:48 PM
Subject: RE: Jesusmanifestationen

Jag har ej fler svar att ge an de du redan fatt! Hakon

From: [Torsten Nenzén](mailto:Torsten.Nenzén)
To: Hakon.Langstrom@svenskakyrkan.se

Cc: hakon@radivarius.nu

Sent: Thursday, January 17, 2008 11:02 AM

Subject: Jesusmanifestationen

Jag har idag sökt dig via ert hemtelefonnummer och där lämnat ett telefonmeddelande att jag har sökt dig via epost. Jag har idag skickat ett sms till din mobiltelefon och där meddelat att jag söker ditt svar till den epost som jag skickar. Vänligen besvara.

- a) När är ledningsgruppens nästa sammanträde?
- b) Vilka personer ingår i Jesusmanifestationens ledningsgrupp?
- c) Vem är ledningsgruppens ordförande?
- d) Avser du att presentera mitt brev med 19 frågor till Jesusmanifestationen som en punkt i dagordningen vid ledningsgruppens nästa sammanträde?

From: [Torsten Nenzén](mailto:Torsten.Nenzén)

To: Hakon.Langstrom@svenskakyrkan.se

Sent: Thursday, January 17, 2008 00:06 AM

Subject: Fw: Jesusmanifestationen

Har du och ledningsgruppen skäl att vägra besvara? Vänligen besvara.

- a) När är ledningsgruppens nästa sammanträde?
- b) Vilka personer ingår i Jesusmanifestationens ledningsgrupp?
- c) Vem är ledningsgruppens ordförande?
- d) Avser du att presentera mitt brev med 19 frågor till Jesusmanifestationen som en punkt i dagordningen vid ledningsgruppens nästa sammanträde?

From: [Torsten Nenzén](mailto:Torsten.Nenzén)

To: Hakon.Langstrom@svenskakyrkan.se

Sent: Wednesday, January 16, 2008 8:57 AM

Subject: Jesusmanifestationen

Vänligen besvara nu!

- a) När är ledningsgruppens nästa sammanträde?
- b) Vilka personer ingår i Jesusmanifestationens ledningsgrupp?
- c) Vem är ledningsgruppens ordförande?
- d) Avser du att presentera mitt brev med 19 frågor till Jesusmanifestationen som en punkt i dagordningen vid ledningsgruppens nästa sammanträde?

From: [Torsten Nenzen](mailto:Torsten.Nenzen)

To: [Hakon Långström](mailto:Hakon.Langstrom)

Sent: Tuesday, January 15, 2008 10:57 AM

Subject: Re: Jesusmanifestationen

- a) När är ledningsgruppens nästa sammanträde?
- b) Vilka personer ingår i Jesusmanifestationens ledningsgrupp?
- c) Vem är ledningsgruppens ordförande?

d) Avser du att presentera mitt brev med 19 frågor till Jesusmanifestationen som en punkt i dagordningen vid ledningsgruppens nästa sammanträde?

From: [Hakon Långström](#)

To: [Torsten Nenzen](#)

Sent: Tuesday, January 15, 2008 8:21 AM

Subject: SV: Jesusmanifestationen

Avsåg givetvis de frågor du ställt tidigare. De 19 hade jag ju ej fått vid den tidpunkten. Hakon

From: [Torsten Nenzen](#)

To: Hakon.langstrom@svenskakyrkan.se

Sent: Monday, January 14, 2008 10:12 PM

Subject: Jesusmanifestationen

För att säkerställa tätning av eventuella kryphål bör påpekas att din mening "*Jag tog upp dina frågor i ledningsgruppen förra veckan ...*" naturligtvis är felaktig, eftersom de 19 frågorna skrevs idag och skickades till dig 4½ timmar sedan.

- a) När är ledningsgruppens nästa sammanträde?
- b) Vilka personer ingår i Jesusmanifestationens ledningsgrupp?
- c) Vem är ledningsgruppens ordförande?
- d) Avser du att presentera mitt brev med 19 frågor till Jesusmanifestationen som en punkt i dagordningen vid ledningsgruppens nästa sammanträde?

From: [Torsten Nenzen](#)

To: [Hakon Långström](#)

Sent: Monday, January 14, 2008 9:08 PM

Subject: Re: Jesusmanifestationen

- a) När är ledningsgruppens nästa sammanträde?
- b) Vilka personer ingår i Jesusmanifestationens ledningsgrupp?
- c) Vem är ledningsgruppens ordförande?
- d) Avser du att presentera mitt brev med 19 frågor till Jesusmanifestationen som en punkt i dagordningen vid ledningsgruppens nästa sammanträde?

From: [Hakon Långström](#)

To: [Torsten Nenzen](#)

Sent: Monday, January 14, 2008 8:57 PM

Subject: SV: Jesusmanifestationen

Jag är inte ordförande i ledningsgruppen bara en av flera ledamöter. Har - som jag sagt tidigare - inte mandat att svara själv. Jag tog upp dina frågor i ledningsgruppen förra veckan och dess ställningstagande har jag delgivit dig. Hakon

From: [Torsten Nenzen](#)
To: [Hakon Långström](#)
Sent: Monday, January 14, 2008 8:12 PM
Subject: Re: Jesusmanifestationen

När var förra sammanträdet? Vilka personer ingår i ledningsgruppen? När är nästa sammnträde? Avser du som ordförande i ledningsgruppen att besvara mina 19 frågor?

[] är fristående från enskild församling och enskilt samfund.

Jag personligen tillhör ingen kyrka eftersom jag som enskild person är utesluten från den kristna kyrkan i Sverige, och därför är det omöjligt att kontakta en kyrkas representant då ingen representerar mig.

From: [Hakon Långström](#)
To: [Torsten Nenzen](#)
Sent: Monday, January 14, 2008 5:48 PM
Subject: SV: Jesusmanifestationen

Det dröjer till nästa sammanträde . I enlighet med vad jag skrev tidigare idag: vi ber dig gå via din kyrkas representant. Hakon

From: [Torsten Nenzen](#)
To: [Hakon Långström](#)
Sent: Monday, January 14, 2008 5:33 PM
Subject: Re: Jesusmanifestationen

Jag vill veta vad Jesusmanifestationen representerar och därför begär att ledningsgruppen besvarar följande 19 frågor.

Frågor till ledningsgruppen:

1. När sammträdde ledningsgruppen för Jesusmanifestationen?
2. Vilka personer ingår i ledningsgruppen för Jesusmanifestationen?
3. Vad är syftet med den tilltänkta Jesusmanifestationen?
4. Vilken Jesus skall manifesteras inom ramen för Jesusmanifestationen?
5. Enligt Jesusmanifestationen, hur definieras Kristendom?
6. Vad är den gemensamma trosbekännelsen för samtliga talare?
7. Enligt Jesusmanifestationen, hur blir/förblir en människa en kristen?
8. Enligt Jesusmanifestationen, är aktiv homosexualitet en synd?
9. Enligt Jesusmanifestationen, välsignar Gud homoäktenskap?
10. Enligt Jesusmanifestationen, bör präster välsigna homoäktenskap?
11. Enligt Jesusmanifestationen, bör präster välsigna homosexuella partnerskap?
12. Enligt Jesusmanifestationen, bör präster välsigna homosexualitet?
13. Enligt Jesusmanifestationen, skall all sexualitet tillhöra endast det monogama äktenskapet mellan en man och en kvinna enligt Gud?
14. Enligt Jesusmanifestationen, har alla människor ett absolut och okränkbart människovärde?

15. Enligt Jesusmanifestationen, har foster i kvinnans livmoder ett okränkbart människovärde?
16. Enligt Jesusmanifestationen, innebär inducerad abort berövande av en oskyldig människas liv (mord)?
17. Enligt Jesusmanifestationen, är äktenskapet ett livslångt monogamt förbund som endast får ingås mellan två personer av motsatt kön?
18. Enligt Jesusmanifestationen, är sexuell otrohet inom äktenskapet ett brott mot Gud?
19. Enligt Jesusmanifestationen, sanktionerar Gud omgifte medan både mannen och kvinnan lever?

Vänligen besvara omgående.

Torsten

From: [Hakon Långström](#)

To: [Torsten Nenzen](#)

Sent: Monday, January 14, 2008 3:15 PM

Subject: SV: Jesusmanifestationen

Vi har sammanträtt i ledningsgruppen och jag har tagit upp dina synpunkter. Ledningsgruppens beslut blev att vi endast tar upp synpunkter som kommer från församlingar.

MVH Hakon

From: [Torsten Nenzen](#)

To: hakon.langstrom@svenskakyrkan.se

Sent: Monday, January 14, 2008 3:03 PM

Subject: Jesusmanifestationen

Hej Hakon Långström!

Har SKR sammträtt med dig än angående utformingen av den tilltänkta Jesusmanifestationen i maj 2008? Jag ser fram emot ett officiellt ställningstagande, alternativt dialog, om [] synpunkt till Jesusmanifestationen på Stockholms torg.

Med vänliga hälsningar,

Torsten Nenzén

From: [Torsten Nenzen](#)

To: hakon.langstrom@svenskakyrkan.se

Sent: Saturday, December 15, 2007 12:22 PM

Subject: Jesusmanifestationen

Hej Hakon Långström!

En månad sedan träffade jag Merzek Botros för information kring den tilltänkta Jesusmanifestationen i maj 2008, och skickade [] synpunkt till honom respektive till Stanley Sjöberg . Tyvärr har Stanley Sjöberg demonstrerat och uttryckt därefter att en ämnesinriktad dialog skall vara omöjlig för mig.

"Som svar på detta vill jag meddela att det pågår ett förberedande samtal mellan församlingsledarna för de kyrkor och samfund som är med i planeringen. Din möjlighet är att kontakta Din församlings pastor och genom honom framföra synpunkter. Inför en sådan händelse är detta en absolut och enda möjlighet - genom Din församlings pastor! "

På grund av Sjöbergs vägran till dialog med mig valde jag att inbjuda fyra redaktioner med kristen profilering att granska tillvägagångssätt och motiv med Jesusmanifestationen. Sjöberg svarade mig därefter med hänvisning till er.

"Det kan vara viktigt att veta att min roll i den planering som sker är helt den praktiska sidan av förberedelserna. Jag har ingen del i att framföra budskapet, det sker genom ett samråd mellan domprosten Hakon Långström och ett större antal präster och pastorer, främst invandrarkyrkornas ledare. Av olika skäl, bland annat därför att jag numera är pensionär, så är jag endast en arbetare bakom kulisserna och kommer inte att finnas framme vid estraden"

Hakon Långström, jag söker en konstruktiv dialog kring denna Jesusmanifestation. Mitt motiv till att granska initiativet härrör till vikten av ett välgrundat ställningstagande till initiativet. [] ska endera stödja och marknadsföra initiativet, eller ta avstånd och varna för initiativet. Därför behöver jag information och samtal med dig.

Hakon, om det går bra ringer jag till din mobiltelefon på måndag 17/12 för ett första samtal, om det går bra.

Med vänliga hälsningar,

Torsten Nenzén

[Bifogat brev till Hakon Långström:](#)

[] synpunkt till Jesusmanifestationen den 3:e maj 2008

I syfte att mer tydligt förkunna till Sverige en renlärig kristendom och samtidigt indikera till Sverige en tolererad bredd av kristna samfund, föreslår [] att den ekumeniska Jesusmanifestationen hanteras enligt två standarder.

Standard 1

Här avskiljs kristen renlärlighet ifrån heresi. De deltagande representanterna gemensamt bekänner en klassisk kristen trosförkunnelse inklusive särskilt nödvändiga deklarerationer om Bibliska värderingar som i Sverige ofta missförstås.

Standard 2

Här erbjuds representation från de trossamfund som inkluderas i Sveriges Kristna Råd.

Torgmötena kl. 12:00 kan anordnas av samtliga representanter enligt *Standard 2*. Huvudgudstjänsten i Kungsträdgården kl. 15:00 välkomnar till plattformen endast individer och samfund som samtycker med bekännelser enligt *Standard 1*.

Förslag till bekännelser enligt Standard 1:

Särskilt nödvändiga deklarerationer i Sverige:

- Alla människor har ett absolut och okränkbart människovärde; även ofödda människor i kvinnans livmoder skall respekteras.
- Äktenskap är ett livslångt monogamt förbund som endast får ingås mellan två personer av motsatt kön; en man och en kvinna. Sexuell otrohet inom äktenskap är ett brott mot äktenskapet som kan tillåta äktenskapsskillnad, men omgifte sanktioneras aldrig av Gud medan både mannen och kvinnan lever.
- All sexualitet tillhör det monogama äktenskap i trohet mellan man och kvinna. Homosexuell utlevelse är därför synd.

Ett förslag till klassisk trosbekännelse:

Den apostoliska trosbekännelsen.

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begravnen,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faderns högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmänlig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

Lausannedeklarationen www.helig.com/lausanne.html utgör ytterligare en bekännelse, enligt The Lausanne Movement (www.lausanne.org), vars texter bör kunna identifieras vid Jesusmanifestationen.

From: [Stanley Sjöberg](#)

To: [Torsten Nenzen](#)

Sent: Friday, December 14, 2007 7:15 AM

Subject: Re: Jesusmanifestationen

Det kan vara viktigt att veta att min roll i den planering som sker är helt den praktiska sidan av förberedelserna. Jag har ingen del i att framföra budskapet, det sker genom ett samråd mellan domprosten Hakon Långström och ett större antal präster och pastorer, främst invandrarkyrkornas ledare.

Av olika skäl, bland annat därför att jag numera är pensionär, så är jag endast en arbetare bakom kulisserna och kommer inte att finnas framme vid estraden.

Med vänlig hälsning

Stanley Sjöberg

From: [Torsten Nenzen](#)

To: krister.holmstrom@tronsvarld.se ; redaktionen@dagen.se ; redaktionen@varldenidaq.se ; redaktion@hemmetsvan.se

Sent: Thursday, December 13, 2007 9:45 PM

Subject: fordrar djupare granskning

Trons Värld, Dagen, Världen Idag, Hemmets Vän.

Hej!

Jag vill att ni granskar Stanley Sjöbergs planerade "jesusmanifestation" teologiskt, etiskt och konsekvensiellt. Det är inte första gången Stanley Sjöberg demonstrerar sin arrogans till mig personligen. Hans budskap denna gång är i princip: "jag tänker absolut inte samtala med dig". Han har tidigare offentligt förvirrat sig teologiskt. Jag anar karriäristiska och politiska motiv på bekostnad av en evangelikal Bibelsyn och Jesus.

Med vänlig hälsning,

Torsten Nenzén

From: [Stanley Sjöberg](#)

To: [Torsten Nenzen](#)

Sent: Thursday, December 13, 2007 8:42 PM

Subject: Re: Jesusmanifestationen

Som svar på detta vill jag meddela att det pågår ett förberedande samtal mellan församlingsledarna för de kyrkor och samfund som är med i planeringen.

Din möjlighet är att kontakta Din församlings pastor och genom honom framföra synpunkter.

Inför en sådan händelse är detta en absolut och enda möjlighet - genom Din församlings pastor!

Med vänlig hälsning

Stanley Sjöberg

From: [Torsten Nenzen](#)

To: stanley@centrumkyrkan.se

Sent: Thursday, December 13, 2007 4:40 PM

Subject: Jesusmanifestationen

Stanley Sjöberg.

Hej!

Enligt telefonsamtal med Erika Janander i Centrumkyrkan idag 13/12 skall ni utgöra initiativtagaren och den drivande personen till en ekumenisk Jesusmanifestation i maj 2008. Jag har via telefonsamtal med Merzek Botros vid flertalet tillfällen de senaste veckorna försökt att motivera honom att läsa den 1½ sidiga kommentaren till den tilltänkta Jesusmanifestationen. Jag bifogar min kommentar i detta epost. Kommentaren behöver läsas för erhållande av en ämnesinriktad dialog i utformandet av en kristen Jesusmanifestation.

Eftersom Merzek Botros hittills har bevisats oförmögen att läsa min kommentar, ber jag att ni läser den istället, och därefter delger era synpunkter på min kommentar till mig.

Med vänlig hälsning,

Torsten

Bifogat brev till Stanley Sjöberg:

[] synpunkt till Jesusmanifestationen den 3:e maj 2008

I syfte att mer tydligt förkunna till Sverige en renlärig kristendom och samtidigt indikera till Sverige en tolererad bredd av kristna samfund, föreslår [] att den ekumeniska Jesusmanifestationen hanteras enligt två standarder.

Standard 1

Här avskiljs kristen renlärlighet ifrån heresi. De deltagande representanterna gemensamt bekänner en klassisk kristen trosförkunnelse inklusive särskilt nödvändiga deklarerationer om Bibliska värderingar som i Sverige ofta missförstås.

Standard 2

Här erbjuds representation från de trossamfund som inkluderas i Sveriges Kristna Råd.

Torgmötena kl. 12:00 kan anordnas av samtliga representanter enligt *Standard 2*. Huvudgudstjänsten i Kungsträdgården kl. 15:00 välkomnar till plattformen endast individer och samfund som samtycker med bekännelser enligt *Standard 1*.

Förslag till bekännelser enligt Standard 1:

Särskilt nödvändiga deklarerationer i Sverige:

- Alla människor har ett absolut och okränkbart människovärde; även ofödda människor i kvinnans livmoder skall respekteras.
- Äktenskap är ett livslångt monogamt förbund som endast får ingås mellan två personer av motsatt kön; en man och en kvinna. Sexuell otrohet inom äktenskap är ett brott mot äktenskapet som kan tillåta äktenskapsskillnad, men omgifte sanktioneras aldrig av Gud medan både mannen och kvinnan lever.
- All sexualitet tillhör det monogama äktenskap i trohet mellan man och kvinna. Homosexuell utlevelse är därför synd.

Ett förslag till klassisk trosbekännelse:

Den apostoliska trosbekännelsen.

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begravnen,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faderns högra sida,

därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmänlig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

Lausannedeklaraionen www.helig.com/lausanne.html utgör ytterligare en bekännelse, enligt The Lausanne Movement (www.lausanne.org), vars texter bör kunna identifieras vid Jesusmanifestation.

To: botros.merzek@comhem.se

Sent: Friday, November 16, 2007 6:13 PM

Subject: Jesusmanifestationen

Bäste Merzek Botros,

Tack för inbjudan till referenssamtal angående Jesusmanifestationen i maj 2008. Initiativet är mycket gott. [] vill understryka nödvändigheten av en överenskommen trosbekännelse till manifestationen, och ett första förslag till den inriktningen bifogas.

Med vänliga hälsningar,

Torsten Nenzén

----- November 9, 2008, kl. 14:00 -----

Några gatuevangelister i Stockholm samlas vid Starrbäcksgatan 11 för samtal med Merzek Botros angående Jesusmanifestationen. Merzek Botros erbjuder kopia av nedanstående.

Planeringsmötet inför den 3:e maj 2008

Samlingen den 5 november kl. 18.00

Vi inleder med lovsång och bön inför Gud varefter föreslås att samtliga i tystnad läser och ser igenom dagordningen i sin helhet, för att utifrån en sådan bedömning korrigera eller bekräfta olika förslag.

Kortfattad bakgrund till förslaget:

De kristna kyrkorna i stora delar av världen har en allt mer växande betydelse och samlar regelbundet stora skaror till gudstjänster och ansvarstagande engagemang. De kristna kyrkor som fungerar i områden med ateistiska regimer eller där statsreligionen i landet förbjuder omvändelse till kristen tro, förstår också vilket värde tron på Jesus har för andlig trygghet, social och politisk rättvisa och samhällets utveckling.

Europas kristna och i synnerhet Skandinavien kristna befolkning måste väckas till större medvetenhet om det unika i tron på Jesus och i vårt kristna idéarv. Trenden måste brytas med minskat gudstjänstdeltagande, förtyligandet kring den kristna kyrkans stora helger och likgiltigheten inför att vår tro allt mer förlöjligas och förtyligas.

Ateismen måste mötas av en frimodig tro och de som kommit till vårt land och nu framträder allt mer med anspråk på att vårt land ska anpassa sig efter deras religiösa värderingar, måste förstå att vi vill att Sverige ska bevaras som en kristen nation, dock med generös religionsfrihet och fortsatt mångkulturell öppenhet.

Invandrarkyrkorna måste uppmuntras att ge sitt budskap också till det svenska folket och etablerade kyrkokristna måste bli mer frimodiga att öppet ta ställning för tron på Jesus i vårt samhälle.

Förslag om "vårt" namn:

Jesusmanifestationen eller Jesusfestivalen

Förslag till ledningsgruppen:

Förslag till arbetsgruppen:

Referensgruppen

Samtliga församlingsledare och engagerade i någon form av organisationer och nätverk, som anmäler sitt intresse att medverka till genomförandet av den planerade manifestationen. Referensgruppen fungerar så att i början av varje månad, december 07, januari, februari, mars, april 2008, skickas ett e-mail eller postas ett brev till dem som givit namn och adress för att tillhöra referensgruppen.

Vi är medvetna om att all planering måste ske i harmoni med den bredd och det djup av gemenskap som vi representerar. Det är en förutsättning för att var och en med glädje ska vara engagerad.

Därför är iakttagelser och synpunkter viktiga och kommer att ges till ledningsgruppen och därefter till samtliga i nästföljande månadsbrev.

Ledningsgruppen

Bör väljas med representanter för både olika språkgrupper och olika kyrkofamiljer med sina nätverk och relationer. Ledningsgruppen måste vara beredd på att mötas en gång i månaden från januari – april 2008 (vid fyra tillfällen!). För övrigt kan frågor och delgivning ske via e-mail eller med post och telefonsamtal, även gruppsamtal över telefonnätet.

Arbetsgruppen

En mindre arbetsgrupp måste finnas som varje vecka leder planeringen i olika detaljer, så att manifestationen blir genomförd på ett framgångsrikt sätt. Det kan ske via e-mail, telefonmöten och vid behov i personliga möten.

Kontor

Från den 14 januari fram till maj 2008 kommer det att finnas ett kontorsrum med dator, e-mailadress och telefoner på adress Starrbäcksgatan 11 i Sundbyberg (Ekumeniska Centret). Kontoret finns på gatuplan, rakt fram till höger "Global Gemenskap".

TORGMÖTEN lördag kl. 12.00

Därmed når vi tusentals människor i olika delar av Stockholms innerstad. Därmed ges tillfälle för många i olika församlingar som representerar budskapet på ett särpräglat sätt (se rubriken "budskapet kl. 12.00"). Därmed motiveras medlemmarna, musikerna, teknisk personal m.fl. att ge "sitt" torgmöte betydelse med mätbara resultat i sin församling. Därmed har många fler samlats och garanterar uppslutningen inför fortsättningen fram till Kungsträdgården kl. 15.00

Följande mötesplatser föreslås: Medborgarplatsen, Stortorget, Norrmalmstorg, Hötorget, Sergelarkaden, Kungsträdgården, Östermalmstorg, Solliden på Skansen.

Föreslås: Bra högtalare, musik med mångfald, både afrikansk, latinamerikansk och svensk lovsång. Allt tal sker på svenska, eller översätts till svenska. En traktat som anknyter till budskapet och inbjuder till kontakt med just sin stadsdels församlingar.

Budskapet kl. 12.00

Vi är medvetna om att med den bredd och djupet i gemenskapens mångfald, med ortodoxa, katolska och samtidigt karismatiska grupper som är med, då bör de olika torgmötena innebära att samverkan sker mellan just sådana kyrkor och präster/predikanter som är samstämda i framförandet. Talare bör tala svenska eller tolkas till svenska språket och bör helst vara sådana som motiverar många att vilja komma och lyssna till dem.

Temaförslag:

Inriktning för budskapet men behöver bättre formuleringar i samråd med dem som tar ansvar för ett torgmöte med det speciella budskapet:

Jesus Kristus - skapelsens Herre (Johannesevangeliets 1:a kapitel, verserna 1-5)

Talare är någon med kompetens och apologetisk skärpa, som utan ensidighet försvarar tron på Den Gudomliga skapelsen som orsak till universums tillkomst, jordens natur, djur och mänsklighet.

Jesus Kristus – kristendomens historiska identitet och betydelse

Talare är någon som med teologisk kompetens och apologetisk skärpa klargör inkarnationens verklighet och tron på Jesus som Guds Son som avgörande för kristendomens budskap.

Jesus Kristus – garanti för kärlek och integration i det mångkulturella Sverige

Talare är några som representerar hur vi står förenade i kärlek mellan olika raser och etnisk bakgrund, med olika kyrkofamiljer i ömsesidig respekt och kärlek.
(Kanhända med en inbjuden muslimsk ledare som gäst för att markera social vänskap och viljan till ömsesidig respekt i trovärdig religionsfrihet för vårt land)

Jesus Kristus – frälsning och livsförvandling för alla människor

Talare är sådana som kan vittna om livsförvandling och vad det innebär att ha mött Jesus till frälsning

Jesus Kristus - befrielse från sjukdom och destruktiva vanor

I denna gudstjänst ska det finnas möjlighet att få bli smord med olja och få händers påläggning i förbön, med förväntan om ett Gudsingripande. Det finns i vår tid en ordning där både läkare och präst/pastor tillsammans med kvinnor och män i bön, samlas kring varje person som så önskar att få hjälp i bön.

Jesus Kristus – garanti för barnens rätt till liv och trygghet

I denna samling framhålls Jesus som förebild i omsorgen om barnens rätt till liv och omsorgen om deras andliga och sociala trygghet. Nya testamentets texter ska användas.

Jesus Kristus – moral och etik med förståelse, förlåtelse och upprättelse

Någon med erfarenhet av själavård och omsorg talar till dem som inte kunnat leva upp till de ideal som budordet ger – men visar på förståelse, förlåtelse, bejakande omsorg. Här kan en mogen och balanserad etik presenteras med fasta normer, men också socialtisk generositet.

Jesus Kristus - den kristna kyrkans förebild

Karismatisk och social omsorg om de fattiga, de drabbade, i global gemenskap. Ett fredsbudskap som uppfordrar till icke-våld och global rättvisa

Strategiskt och praktiskt tänkande:

För att garantera oss en tillräckligt stor uppslutning kan en traktat skrivas som riktar sig till vårt eget folk ibland motiverade kristna, där starka skäl lyfts fram för att manifestationen verkligen behövs som ett vittnesbörd om att vi är många som tror på Jesus Kristus. Drivkraften är medvetenheten om ateismens nyväckta aggressivitet mot kristen tro och det allt starkare inflyandet av antikristen andlighet från olika religioner och nyandliga företeelser.

Varje församling som engagerar sig motiverar medlemmarna att under februari-mars få anmälningar av så många enskilda personer som möjligt, med namn och kontaktadress (e-mail, telefon, mobil). Vi kan då påminna och ytterligare motivera alla dessa under april månad, inför lördagen den 3 maj.

Erfarenheter från exempelvis ett bönemöte i Seoul med en miljon deltagare, fungerade så att varje stadsdelskyrka eller cellgrupp hade sin ”ruta” anvisad och hade förbundit sig att komma som ett visst antal personer. Därmed visste organisationsledningen att det skulle finnas 200 och 500 eller 1000 inom olika sektioner. Man visste på förhand att vi skulle vara en miljon kristna samlade till bön, också den gången med ekumenisk bredd.

FLERA DEMONSTRATIONSTÅG

Det blir alltså möjligt att komma från olika delar av innerstaden, med sång, musik, banderoller och allt i en positiv proklamation, utan några som helst negativa protester, 1000-2000 från söder, östermalm, olika torg och sedan förenas exempelvis via det Kungliga Slottet över bron med Grand Hotel till höger och så samlas i Kungsträdgården. Eller att alla kommer från olika håll och väljer sina egna vägar till Kungsträdgården. Beslut därom måste ske i samråd med polismyndigheten.

Hyde Park-kultur i Kungsträdgården

Cirka 13.30 sker enligt detta förslag en vandring från de olika platserna till en gemensam manifestation som leder oss alla till Kungsträdgården. När vi når fram till Kungsträdgården är förslaget att vi planerar för en timme med "Hyde Park-kultur". Det innebär att olika språkgrupper och kyrkofamiljer får tilldelat att samlas i olika delar av Kungsträdgården för sång, bön och korta anföranden, utan ljudförstärkning, för att nå den cirkel som finns i närheten.

Huvudgudstjänsten i Kungsträdgården kl. 15.00 eller 15.30

Med respekt för den ekumeniska bredden och djupet i gemenskapen, föreslås att Storkyrkans f.d. domprost Hakon Långström ombeds att leda gudstjänsten. Hakon Långström har vunnit respekt och aktning inom alla kyrkor och sammanhang där tron på Jesus är förankrad i Bibelns värderingar och kyrkans historiska övertygelse.

Förhoppningen är medverkan av kyrkornas främsta andliga ledare, den syrisk-ortodoxe ärkebiskopen och likaså den katolska kyrkans främste företrädare och Svenska Kyrkans ärkebiskop i vårt land, samt representanter från frikyrkor och helt fristående karismatiska församlingar.

Gemensamt bönealtare i Kungsträdgården

Huvudgudstjänsten sker förslagsvis kl. 15.00 eller 15.30 då Domprosten Hakon Långström givit ett förslag om att ha en väl förberedd metallkonstruktion av ett bönealtare som inför allt folket byggs med att en sten läggs på altaret från varje enskild församling som kommer att finnas med i denna manifestation. Detta bönealtare ska sedan finnas som en gemensam plats för bön intill någon av Stockholms kyrkoområden.

Ung musik – konsert kl. 18.00 – 20.00

Det finns en tanke om att dra samman ungdom som med sin tids musik och kompletterat med "rappare" och talare, vänder sig till ungdom med ett tydligt budskap om vår tro på Jesus Kristus.

Övriga frågor: