

**Polisanmälan mot Svenska Kyrkans
Kyrkofullmäktige i Stockholms
Domkyrkoförsamling**

Date: Sun, 08 Sep 2013 00:16:45
Subject: Polisanmälan mot Svenska Kyrkans vice sekreterare
From: torsten@nenzen.net <nenzen@nenzen.org>
To: polismyndigheten.stockholm@polisen.se
CC: info@stockholmsdomkyrkoforsamling.se

ANMÄLAN OM BROTT

Anmälare:

Torsten Nenzén
Magnusvägen 6A
17731 Järfälla
Tel: 070-77 77 754

Den som anmäls:

Per Josefsson, Vice Sekreterare i Svenska Kyrkans
Kyrkofullmäktige i Stockholms Domkyrkoförsamling
(Moderaterna)

Stockholms Domkyrkoförsamling
Stortorget 1, Gamla Stan
Box 2122
103 13 Stockholm
Tel. 08-723 30 00
E-post: info@stockholmsdomkyrkoforsamling.se

Brottstyp: ofredande/trakasseri/förtal/nedskräpning

Tid: Lördag 2013-09-07 ca klockan 14

Plats: syd-västra hörnet av korsning
Hamngatan/Norrlandsgatan, på trottoaren strax utanför
Kungsträdgården

Vittne: [namn]

Incident:

En man kom fram till mig där jag stod och delade ut till allmänheten skriftlig information of Jesus Kristus. Mannen som konfronterade mig uppträdde fientligt. Då jag är van att samtala

med alla sorters människor, var bemötandet ifrån denne fientliga man inte något nytt. Mannen ansåg att den information som jag delade ut till allmänheten var ett hatiskt budskap som borde polisanmälas. Mannen uppgav att han var homosexuell, och att informationen om Jesus Kristus därför var ett hatiskt budskap. Jag hade aldrig träffat mannen tidigare, och jag hade aldrig samtalat med mannen om homosexualitet, och jag hade inte samtalat med någon annan person om homosexualitet under dagen. Mannen sade att han var homosexuell, och att det Kristna budskapet som jag delade ut borde polisanmälas. Jag välkomnade mannen att polisanmäla mig. Mannen frågade efter mitt namn, vilket jag uppgav till mannen. Jag frågade därefter vad mannen hette, och mannen svarade att han heter Per Josefsson, och att han är vice sekreterare inom Svenska Kyrkan. Efter att Per Josefsson hade verbalt trakasserat mig en tid, gick Per Josefsson iväg.

Cirka 20-30 minuter senare kom Per Josefsson åter mot mig där jag stod. Nu hade han med sig en plastficka med många utskrifter av en offentlig skrivelse som jag hade skrivit några år tidigare, där jag hade klargjort med citat från den Judeo-Kristna Bibeln att utövande av homosexualitet är en synd mot Gud. Per Josefsson förföljde mig sedan på plats i cirka 30 minuter. Under dessa cirka 30 minuter försökte Per Josefsson att hindra andra människor att ta emot det utdelade Kristna budskapet genom att ståendes nära mig uppmana de personer som jag erbjöd små skrifter till att inte ta emot. Per Josefsson upprepade uppmanade de personer jag erbjöd en skrift "Ta inte emot det där!", "Ta inte emot det där!" När någon tog emot den skriftliga informationen om Jesus Kristus, förtalade Per Josefsson mig med ord som jag aldrig har sagt, och delade ut hans utskrifter av mitt offentliga brev.

Under hela tiden som Per Josefsson störde, ignorerade jag honom och bemötte inte hans förtal. Efter cirka 30 minuter av hans störande, gav Per Josefsson upp och kastade de resterande av hans brev-utskrifter från hans plastficka på marken där jag stod.

Två foton bifogas:

- 1) foto av Per Josefssons nedskräpning av trottoaren med hans brev-utskrifter
- 2) skärmbild av Per Josefsson från <http://www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se>

Med bakgrund av att jag personligen är i praktiken utesluten ifrån Svenska Kyrkan, och eftersom Svenska Kyrkan gravt missrepresenterar Biblisk Kristendom, och eftersom den

personen som ofredat/förtalat/nedskräpat är politiskt vald att representera Svenska Kyrkan, väljer jag undantagsvis att i detta speciella fall polisanmäla representanten för Svenska Kyrkan.

Kyrkoval 2009



Moderaterna

NAMN: Per Josefsson **ÅLDER:** 39 år **ENGAGEMANG:** Inga uppdrag i kyrkan, ny på partiets lista.
BOR: I Gamla Stan. **DÄRFÖR SVENSKA KYRKAN:** Jag är kristen, men för mig är skillnaden mellan olika kristna församlingar inte så viktig. Jag går ofta ensam till Storkyrkan eller S:t Jacob. Jag känner mig hemma i Svenska kyrkan, som är djupt rotad i det svenska samhället, så det är ett självklart val, men jag anser också att separationen mellan kyrka och stat är extremt viktig.

KANDIDATER

- Per Josefsson
- Berith Öhrnberg
- Magnus Åkerman
- Simon Walla Nathanson
- Ingrid Bergquist
- Marie Tullgren
- Björn Kumlien
- Gunilla Dolk
- Birger Hultman

Foto: Emelie Simmons

"Kyrkan måste vara den Svenska kyrkan att detta är starka individer mitt i livet som kyrkan inte kan attrahera.

MODERATERNA VILL

